



Textielkunstwerk Tree of Connection, tot 14 februari te zien in Lambertuskerk Vught

leren & inspireren

In de protestantse gemeenten
regio 's-Hertogenbosch

Lezingen & gespreksgroepen

De toekomst van de kerk

Aarnoud van der Deijl, sinds kort predikant in Abcoude, schreef het boek 'De toekomst van de Kerk'.

Hij constateert in het boek dat het christendom in Nederland (bijna) passé is en vraagt zich af of er leven is zonder kerk. Kunnen we zonder de (oer)verhalen, de gemeenschap van mensen die naar elkaar omzien, de ethische reflectie, of leidt verlies daarvan automatisch tot 'verarming' van individu en samenleving? De kern van zijn betoog is misschien wel dat aanvaarden van de secularisatie, behalve rouw om het afbrokkelen van de kerk, ook ruimte geeft.

Wanneer: vr 1 mrt, 20:00u

Waar: Lambertuskerk, Helvoirtseweg 5, Vught

Kosten: €7,50 inclusief koffie/thee

Ruud Bartlema, 'Ontmoeting en inspiratie'

Theoloog en beeldend kunstenaar Ruud Bartlema vertelt over inspirerende ontmoetingen die een geweldige bron van inspiratie zijn geworden. De eerste is de ontmoeting van historicus Theo Witvliet en filosoof Martin Buber, die hem inspireerde om te zoeken naar oplossingen voor maatschappelijke problemen. Een tweede ontmoeting is die tussen de drukker en grafisch kunstenaar Hendrik Werkman en een predikant uit Winschoten, die Werkman in aanraking bracht met Bubers legende van de Baälsjern. De derde ontmoeting is die van Chagall en zijn glazentier, die leidde tot

de mooie ramen die Chagall nog op hoge leeftijd ontwierp. 'Juist in zo'n multiculturele samenleving als de onze, die gefragmenteerd raakt door grote tegenstrijdige belangen, moeten we ontmoeting weer op de agenda zetten.'

Wanneer: 22 mrt, 20:00u

Waar: Lambertuskerk, Helvoirtseweg 5, Vught

Kosten: €7,50 inclusief koffie/thee

"De kracht van de verwondering"

Tijdens deze bijeenkomsten kijken we met elkaar kijken naar een aflevering van het Televisieprogramma: 'de Verwondering'. In dit programma gaat Annemiek Schrijver, journaliste en columniste, in gesprek met meer of minder bekende Nederlanders uit diverse levensbeschouwelijke tradities en met verschillende maatschappelijke achtergronden over wat hen inspireert en rust geeft in het leven. Nadat we hebben gekeken naar het programma, gaan we met elkaar in gesprek over wat ons raakt en inspireert in het gesprek tussen de gast en Annemiek. Zo gaat de eerstvolgende bijeenkomst over het gesprek met Judith Koelmeijer n.a.v. haar boek over de levensgeschiedenis van Etty Hillesum.

Wanneer: 27 feb 19:30u-21:30u en

20 mrt 10:00u-12:00u

Waar: in de Schakel van de Protestantse Gemeente Boxtel, Clarissenstraat 18, Boxtel. Graag opgave vooraf, dat kan tot twee dagen voorafgaande aan de bijeenkomst.

Informatie/aanmelden: pgboxtel@gmail.com of via let Wachter 06-33716026

Gespreksgroep 'De zin van het leven'

Een serie van 4 bijeenkomsten op vrijdagmiddag. Per middag is er een thema en bespreken we 3 interviews uit het boek 'De zin van het leven', van Fokke Obbema. Zijn er bijbelteksten die bij deze thema's aansluiten? Tijdens de gesprekken zullen we steeds een bijbelgedeelte spiegelen aan de interviews.

Informatie/aanmelden: ds. Margo Trapman (06-47067894/ds.sm.trapman@gmail.com)
Wanneer: 1 mrt, 22 mrt, 12 apr en 3 mei van 14:30u tot 16:00u

Waar: consistorie van de Protestantse Kerk Vlijmen, Grote Kerk 22, Vlijmen
Kosten: evt. aanschaf van het boek en een vrijwillige bijdrage voor koffie/thee



Leeskring

Sinds 5 jaar organiseren we in SintMichiels gestel een leeskring voor mensen die geïnteresseerd zijn in spirituele, zingevings- en levensvragen. De kring onder begeleiding van Greetje Poelstra bestaat momenteel uit een tiental deelnemers en kan nog een (beperkt) aantal deelnemers gebruiken. We komen vijf keer per jaar bij elkaar, meestal op een dinsdagavond. Per keer spreken we een nieuwe datum af en bepalen we ook de keuze van het volgende boek. Heb je interesse? Neem dan contact op met Doreen Admiraal, tel. 06-13258364 of via mail doreenadmiraal@gmail.com

Wanneer: starttijd 20:00u, eindtijd 22:00u
Waar: de Tuinkamer bij Protestantse kerk in Sint Michielsgestel aan de Schijndelseweg 1
Kosten: geen

Kunst, creatief en zang

Workshop Meditatief Schilderen

In de stilte van de Grote Kerk zoeken we rust en mediteren we samen over woorden uit een psalm. Daarna verbeelden we datgene wat bij ons is opgekomen op

doek of papier. Ieder maakt daarbij een eigen werk. Bij het meditatieve deel worden we begeleid door ds. Ruud Stiemer en bij het schilderen door Sonja van Tilburg. Ook als u nog nooit geschilderd hebt, bent u van harte welkom! Opgave bij ds. Ruud Stiemer via ruud.apgdenbosch.nl. U kunt zich voor één of beide dagen opgeven.

Wanneer: za 2 mrt en za 25 mei 10:00u-16:00u
Waar: Grote Kerk, Kerkstraat 20, Den Bosch
Kosten: €15 (inclusief doek, koffie, thee, lunch)

Zang-project

Houd je van zingen? De cantorij in Berlicum organiseert met vaste zangers en projectzangers een project rond liederen van Huub Oosterhuis een jaar na diens overlijden. Prachtige liederen en de Missa Solemnis zullen de inhoud vormen van de drie zaterdagen waarop we met allerlei zangers gaan werken aan de concerten.

Informatie/aanmelden: Rita Hoogendoorn (hodi@home.nl) of Greet Strijker (greet.strijker@gmail.com).

Wanneer en waar: Concert(voorbereiding)en: 6, 13 en 20 apr 11:00u-18:00u in de kerken van Middelrode, Berlicum en Vught | Repetities Berlicum: dinsdagavonden om 19:30u in de benedenruimte van de kerk in Berlicum | Repetities cantorij van Vught: donderdagavonden om 19:45u in de kerk in Vught.

Muziek in de Lambertus

Enige tijd geleden was de muziekmiddag in de Lambertuskerk niet alleen een muzikaal succes, maar ook een ongedwongen en gezellige middag die om herhaling vraagt. Muziek maken en naar elkaar luisteren - ieder op zijn eigen niveau - daar gaat het deze middag om.

Wie een instrument bespeelt of zingt en iets daarvan ten gehore wil brengen kan zich opgeven bij Myra Landsman (myralandsman@gmail.com). U ontvangt dan verdere informatie. Alle muziekgenres zijn welkom.

Wanneer: 15 jun, 14:00u
Waar: Lambertuskerk, Helvoirtseweg 5, Vught
Kosten: geen

Pinksterexpositie

Al drie jaar op rij was het een succes: de Pinksterexpositie in Sint Michielsgestel. Afgelopen jaar werden zo'n 20 kunstenaars geïnspireerd om onze dorpen centraal te zetten in hun kunstwerken. In 2024 willen we wederom kunst exposeren tijdens het Pinksterweekend.

Informatie/aanmelden: Doreen Admiraal (06-13258364/doreenadmiraal@gmail.com)
Wanneer: 17 t/m 20 mei, van 14:00u-17:00u
Waar: Protestantse Kerk, Schijndelseweg 1 Sint Michielsgestel
Kosten: vrijwillige bijdrage

Jeugd & Jongeren

Taizé-reis en voorbereidingsavonden

Ben je tussen de 17-29 jaar? Lijkt het je ook superleuk om in de meivakantie met jongeren uit de regio 's-Hertogenbosch naar Taizé te gaan om daar nog veel meer jongeren uit heel de wereld te ontmoeten? Ben je benieuwd wat deze reis voor je betekent? En ben je benieuwd naar dagelijkse gesprekken over een Bijbeltekst? In aanloop naar de reis plannen we enkele voorbereidingsavonden waarop we elkaar vast leren kennen en meer te weten komen over Taizé.

Aanmelden: ds. Erica Scheenstra (erica@pgdenbosch.nl) of Janneke Schoonen (jannekeschoonen@gmail.com)

Informatie: www.pgberlicumrosmalen.nl

Wanneer: Voorbereidingsavonden op 25 feb en 7 apr 19:00u-21:00u | Taizéreis van 28 apr tot 5 mei

Kosten: circa €300

Kiemteam

Voor tieners (vanaf 10 jaar) is er het Kiemteam. Elke zes weken op vrijdagavond of zaterdagmiddag doen we leuke dingen. Zo bouwen we aan een jeugdgroep met jongeren die elkaar goed kennen en op een leuke manier vertrouwd zijn met de kerk. We komen samen in onze eigen ruimte in de Kiem. Daar kijken we naar films, vieren we Valentijn, spelen we spelletjes, bakken we taarten en ontsnappen we uit escaperooms en we gaan er ook op uit. Als je een leuk idee hebt om nog te gaan doen, kun je dat inbrengen. Wil je meedoen? Neem voor informatie contact op met Janneke Schoonen, jannekeschoonen@gmail.com.

Wanneer: 14 feb en 16 mrt van 15:00u-17:00u; 12 apr en 31 mei van 20:00u-22:00u; 13 en 14 jul (kamp)

Waar: De Kiem (benedenruimte van de Prot. kerk), Raadhuisplein 4 Berlicum

Jongeren-/jongvolwassenengroep

Sinds kort is er ook een jongeren-/jongvolwassenengroep gestart. We doen dingen samen, zoals samen koken of wandelen. We hebben altijd een gezamenlijke maaltijd. We lezen ook een stuk uit de Bijbel dat door een van ons is voorbereid. Daar praten we samen over. Daarna is het tijd om spelletjes te doen. Er zijn jongeren in deze groep die al langer in de kerk komen, maar ook jongvolwassenen die nooit in de kerk kwamen en van het geloof weinig afweten. Dat maakt de gesprekken extra interessant. Je bent van harte uitgenodigd om mee te komen doen.

Informatie/aanmelden: Annette Westerhof (06-42693551/westerhof.a@gmail.com)

Wanneer: Eens per maand (datum in overleg

met de groep)

Waar: De Kiem (benedenruimte van de kerk), Raadhuisplein 4, Berlicum of bij deelnemers thuis

Ontmoeting & Bezinning

Wandelen en bezinnen

Op een wisselend gastadres verzamelen we en gaan we in gesprek met elkaar rondom een onderwerp. Na de bezinning gaan we traditiegetrouw wandelen in de omgeving van Boxtel en eindigen met een eenvoudige lunch.

Wanneer: Elke 2e vrijdag van de maand

Informatie: Anneke Jepma (0411-677598). I.v.m. organisatie is opgave vooraf noodzakelijk.



Vastenmaaltijd

In de Veertigdagentijd organiseren we twee bijeenkomsten in de avond met als doel: samen aan tafel (een sobere maaltijd, stil zijn/worden in deze tijd voor Pasen).

We gaan samen aan tafel, delen een moment van stilte. We luisteren naar elkaar, naar een mooi verhaal of naar muziek. Per avond zijn 30 plaatsen beschikbaar. Aanmelden tot 19 feb resp. 6 mrt bij ingrid.spit@kpnmail.nl of addyfired@gmail.com.

Wanneer: 26 feb en 13 mrt van 18:00u-19:00u

Waar: De Kiem (benedenruimte van de kerk), Raadhuisplein 4 Berlicum

Kosten: vrijwillige bijdrage

Seniorenbijeenkomsten

Twee maal per half jaar organiseren we een culturele middag of uitstapje voor gemeenteleden vanaf zo'n 65 jaar. In mei gaan we naar Museum Langeboom. Gezellig om de blik te verruimen en bij te praten. We

hopen net als afgelopen jaar, dat leden van andere gemeenten en mensen van buiten de gemeente aanwezig zullen zijn.

Wanneer: 20 mrt (zie voor tijdstip de website), 30 mei (vertrek om 13:00u)

Waar: Prot. kerk, Raadhuisplein 4 Berlicum

Kosten: vrijwillige bijdrage

Doe mee!

In het algemeen roepen de diaconieën op om mee te doen met de acties van NL doet op 15 en 16 maart 2024, daarnaast kunt u meedoen met SOW doet. Gemeenteleden samen met dorpsgenoten kunnen aan de slag in de zorg voor het terrein rond de Prot. kerk in Berlicum.

Wanneer: 25 mei (tijdstip volgt via website)

Waar: Prot. kerk, Raadhuisplein 4 Berlicum

Excursies

Zandverhalen Elburg

PG 's-Hertogenbosch organiseert een excursie naar Elburg, met als bestemming de prachtige Bijbelse zandsculpturen. We reizen op eigen gelegenheid met eigen auto, maar uiteraard wel zoveel mogelijk met elkaar.

Informatie/aanmelden: Greetje Poelstra (06-82223536/greetjepoelstra52@gmail.com)

Wanneer: 9 mrt van 09:30u tot circa 17:30u

Waar: J.P. Broekhovenstraat 9, Elburg | Verzamelplaats op station 's-Hertogenbosch Oost

Kosten: Reiskosten, entree en eigen lunch

Kloostertocht naar Nijkleaster Jorwert

Met Palmпасen op kloostertocht naar het Nijkleaster in Jorwert/d. Een open, modern en oecumenisch klooster, waar gasten uit een veelheid aan tradities terecht kunnen voor rust, bezinning en inspiratie.

Aanmelden: aanmelden@lambertuskerkvught.nl

Informatie: aline.verbaas@ziggo.nl of

06-30648877/073-6140134

Wanneer: vr 22 tot zo 24 mrt

Kosten: €225 p.p.

Kloosterweekend

Deze keer in de abdij van Postel, een klooster van de Norbertijnen net over de grens in het Belgische Mol. Een weekend lang samen met de monniken het ritme van de getijden volgen, stille zoeken, medegelovigen uit de regio ontmoeten, samen eten, gesprekken, wandelen in een prachtige omgeving, een thema. Bij dat alles is het uitgangspunt is: niets moet, meedoen aan wat bij jou past. Alleen de maaltijden zijn gezamenlijk en op vastgestelde tijden. Het thema is Maria Magdalena. Is zij een ondergesneeuwde apostel van Jezus? Wat weten we van haar?

Contactpersoon: Jacqueline Zwartbol, mail zwartbol@xs4all.nl/06-27881034

Wanneer: Kloosterweekend: vr 7 t/m zo 9 jun Kennismakings- en voorbereidingsavond: di 28 mei 20:00u-22:00u in de consistorie Prot. Kerk Vlijmen (Grote Kerk 22 Vlijmen).

Waar: Abdij van Postel, Abdijlaan 16, 2400 Mol

Kosten: circa €125

Excursie Joods Cultureel Kwartier

PG 's-Hertogenbosch organiseert een excursie naar het Joods Cultureel Kwartier (voorheen het Joods Historisch Museum). Het belooft een fascinerende en leerzame ervaring te worden, waarbij we de rijke geschiedenis van de Joodse cultuur en tradities ontdekken. We reizen samen met de trein vanaf Den Bosch CS naar Amsterdam.

Informatie: zie website PG 's-Hertogenbosch

Aanmelden: Annelies Polderman via mail annelies.polderman@gmail.com

Wanneer: za 22 jun

Waar: Joods Cultureel Kwartier, Nieuwe Amstelstraat 1, Amsterdam

Kosten: Reiskosten, entree €32 (museum i.c.m. Museumkaart gratis)

Adressen

Protestantse Gemeente Berlicum-Rosmalen

Raadhuisplein 4, 5248 BJ Berlicum
www.pgberlicumrosmalen.nl

Protestantse Gemeente Boxtel

Clarissenstraat 18, 5281 AZ Boxtel
www.pg-boxtel.nl

Protestantse Gemeente 's-Hertogenbosch

Grote Kerk, Kerkstraat 20, 5211 KG 's-Hertogenbosch
<https://s-hertogenbosch.protestantsekerk.net>

Protestantse Gemeente Sint-Michielsgestel/Schijndel

Schijndelseweg 1, 5271 BK Sint-Michielsgestel
www.pgsintmichielsgestel.nl

Protestantse Gemeente Vlijmen

Grote Kerk 20, 5251 AA Vlijmen
www.protestantsekerkvlijmen.nl

Protestantse Gemeente Vught

Lambertuskerk, Helvoirtseweg 5, 5261 CA Vught
www.lambertuskerkvught.nl/protestantse-gemeente